



ET ORD TIL EFTERTANKE - sognepræst Lennart B. Jessen – Sct. Johannes Kirke, Herning.

***Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender.***  
*Jeremias Bog kapitel 33 vers 3*

Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke"

Jeg har for nylig tænkt over et kristent menneske grundlag for sit liv. Det blev formuleret et et slogan, som mange munke har levet efter, og som sandsynligvis blev formuleret første gang af Augustin. "ORA ET LABORA (bed og arbejde)"

Men har du som mig og mange andre oplevet, at det bare ikke vil lykkes med arbejdet? Bønnen har vi måske en vane for, og har måske daglige bønner til Gud, der både indeholder bøn om noget, og tak for mange ting – men arbejdet, det vil bare ikke falde på plads, sådan som man allerhelst så det fuldført. Måske endda mest for det kirken burde fremvise!? Hvordan kan det positive arbejde, som kirken burde stå for, bare ikke lykkes fuldt ud? Det ser ud som om det er en umulighed, og så er det jo nærliggende, at give op og sige, "så er det nok ikke Guds vilje".

Hvis vi står i en umulig situation, så vil dit talent, din logik, din uddannelse ikke engang løse problemet og få arbejdet udført. Her kan kun Gud hjælpe.

I Jakobs Brevet kapitel 4 vers 2 står der: *I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder;*

Ofte går vi glip af Guds bedste gave, bare fordi vi ikke spørger eller beder Gud om det. Har du prøvet at bede Gud om, at Han vil bruge dig til at løse opgaver der ser umulige ud? Tror du Gud kan gøre det? Du føler måske opgaven er for stor for dig eller at, der er ikke noget du kan gøre for at løse opgaven.

Men jeg og andre har set Gud gøre det igen og igen. Jeg har også oplevet det selv i mit liv. Jeg har bedt om hjælp fra Gud til opgaver, jeg umuligt selv kunne gennemføre. Mit liv er formet af en serie af besvarede bønner. Jeg kunne ønske, at Gud vil gøre det samme for os alle, til glæde og vækst i vores kirke.

Prøv – prøv at bede Gud, om Han vil gøre dig til en løsning for opgaver der bare ligger ubrugte, uden velsignelse og til sorg for kirken og de mennesker, der kunne være kommet nærmere Jesus i processen. Det er ikke umuligt. Gud kan gøre det!

Med kærlig hilsen, lbj

---

Abonnement på "[Et ord til eftertanke](#)". Arkiv findes på kirkens hjemmeside [www.sctjohannes.dk](http://www.sctjohannes.dk)