

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen...

Paulus' Brev til Romere kapitel 12 vers 5-6...

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"

En søndag efter gudstjeneste, hvor der var kirkekaffe, fik jeg igen den tanke: Hvor der det fantastisk af Gud, at skabe os så forskellige, og at den forskellighed bliver til velsignelse i kirkens menighed i det vi hver især gør for fællesskabet.

En af de glædelige ting ved vores kirke er, at alle kristne på forhånd er udstyret med unikke gaver fra Gud. Det er noget som kirken har brug for, og som bidrager til enheden i al dens forskellighed. Det kalder kirken også for Jesu legeme, Hans krop i verden. Som lemmerne på en krop der arbejder sammen i harmoni, sådan fungerer Jesu krop i verden også, og det er os, kirken. I denne verden, hvor mange bekriger hinanden for de forskelligheder de har, så er det ikke kristnes sag. Vi kristne tolererer ikke kun forskelligheder, vi fejrer forskelligheder i mennesker, fordi Gud har ønsket det sådan, og endda til vores velsignelse.

En af de største kilder til konflikter i ægteskaber og i andre forhold er, at man ønsker og forventer at andre mennesker tænker, føler og agerer som en selv. At de skal have de samme tanker og dermed motiver til alle ting, sådan som en selv.

Problemet med det er, at vi ønsker andre skal være, sådan som vi vil dem, og ikke sådan som Gud har skabt dem. Det er netop opskriften på konflikt, katastrofer og ulykkelige forhold.

Så her vil jeg rette en tak til alle i kirkefællesskab, ikke for at lytte til mig, men for at DU er den DU ER, sådan som Gud har tænkt dig. Kirken har brug for dig, for ingen andre er som dig. Selv her i Corona-tider er det vigtigt at minde hinanden om, at vi har brug for hinanden, selv om vi holder afstand lidt endnu. Jesu krop må ikke blive lammet. Der er stadig mange opgaver i verden for den kristne kirke

Venlig hilsen, lbj

Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer. Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.

Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke". Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.