

## ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke  
Herring

**“Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer.”**

*Peters første brev 5, 10*

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",

Som kristne kan vi ikke forestille os vore liv, hvis ikke Gud har tænkt formål ind i de smerter vi kan møde i livet. Når du møder smerte og modgang i dit liv, så tror vi på, at Gud ikke spiller chancen at bruge det til noget. De problemer du evt. står over for lige nu, har en betydning. Måske ikke sådan at du eller andre kan se det, men Gud bruger kriser til at arbejde i og med mennesker i situationerne. Gud ønsker at du og alle andre må få en mere fast karakter ud af det. En der ligner den karakterfasthed som Jesus havde. Samtidig er det også en måde, Gud udruster os til at gå ind i de planer, Han har for dig og hver eneste af os.

Alle vore problemer kan vi personligt tage stilling til, ved at spørge os selv: "Stoler vi på Gud? – Vil vi adlyde Guds gode vejledning?"

Måske har du lige nu problemer. Tænk evt. på det største problem! Hvis du hurtigt kom til at tænke på et, så prøv at spørg dig selv: "Hvad stemmer på mig?"

- (1) Har jeg behov for at adlyde Gud i situationen, og gør hvad Gud siger er det rette?
- (2) Har jeg brug for at stole på Gud i denne situation og lade Gud ordne det?

Uanset størrelse af dit største problem er lige nu, om det er finansielt, fysisk, relationer, følelser eller arbejdssituation – Dit største problem er ikke dit problem. Det virkelige problem for dig og alle os andre er, at vi ikke adlyder, stoler på og har tillid til Gud. Det falder os alt for let, ikke at overlade vore problemer til Gud, så Han kan tage sig af det, og gøre sin gerning gennem os.

Gud tillader ofte kriser i vore liv, for at få vores opmærksomhed. Det er ikke anderledes end det forældre gør, når barnet ikke vil høre efter en velment advarsel. Pluselig ligger vi på ryggen og er tvunget til at se op.

Hvad du end kæmper med, så bør du vide, at Gud arbejder med dig. Den smerte eller de problemer du har, de varer kun en tid. De falmer med tiden i modsætning Guds formål med dig og dit liv – både her og nu, men endnu mere for evigheden der kommer!

Håber du tilmelder dig denne slags e-mail's, så du modtager de næste der kommer. Her er hvordan du abonnerer på denne gratis ting.

Du skal gå ind på [www.sctjohannes.dk](http://www.sctjohannes.dk) og finde menupunktet "Et ord til eftertanke". Følg anvisningerne på din skærm.

Venlig hilsen, lbj