

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham: "Hvilket er det første af alle bud?"

Jesus svarede: "Det vigtigste bud lyder således: ...Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al din styrke!" Et andet bud lyder således: Du skal elske din næste som dig selv. Det er de to vigtigste bud."

Markus Evangeliet 12,28-31

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",

Til en begyndelse vil jeg minde om, at Jakobs Brevet i Bibelen har et gennemgående tema: Hvis det du hævder at tro ikke bliver fulgt op af handling, så er det intet værd. På den måde bliver alle tekster i vores Bibel tænkt som hjælp til at handle på din tro. Bibelen er fyldt med det man kalder "verber" – aktive handlinger vi må gøre, ikke kun i krisetider, men altid!

Budet at "elske sin næste" bliver gentaget ni gange i Bibelen. Når noget bliver gentaget i Bibelen, så kan det opfattes sådan, at Gud mener det er vigtigt for os at huske. Det er så vigtigt, at Gud sidestiller kærligheden til næsten (altså dem du har omkring dig), med din kærlighed til Gud selv. De bør være lige store. Gud minder os om, at vi bør elske Gud, for Han er god og gør alting godt, men Han minder os også om, at vi ikke kun skal elske Gud og hade andre, som jo også er Guds skabninger. Dem skal vi også elske! Det kan læres, men derfor skal det også øves.

Her er fem måder du kan øve kærligheden til din næste:

1. Kom til at kende din nabo / næste på et personligt plan.
2. Giv din nabo / næste opmuntringer igen og igen.
3. Hjælp din nabo / næste med tjenester, og gør det gerne og af hjertet.
4. Inviter din nabo med, der hvor man kan lære mere om Gud.
5. Vær et kristent forbillede for din nabo / næste.

Hvis vi øver os i den slags, så vil andre ønske, at de også var en del af vort kristne fællesskab. Det går ikke ubemærket hen, når vi gratis hjælper andre. Så er vi lys og salt i verden, sådan som Jesus siger vi skal være.

Og det er ikke uden fortjeneste. Vi samler en skat hos Gud, når vi gør den slags, og Gud smiler til os og velsigner os.

Venlig hilsen, lbj

Håber du tilmelder dig denne slags emails, så du modtager de næste der kommer.

Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.

Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "[Et ord til eftertanke](#)".

Følg anvisningerne på din skærm.