

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

Dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus; deres brændofre og slagtofre tager jeg imod på mit alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.

Esajas' Bog 56,7

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",

Er du klar over, at når du en dag bliver taget ind i Guds Himmel, Guds Paradis, så vil de fleste der kommer der ikke se ud som dig!? Gud elsker nemlig forskellighed og variation. Det er derfor Han har skabt alle mennesker, så vi er forskellige. Gud skabte dig til at være dig. Han ønsker slet ikke, at du skal være en anden. Som man siger – Du er unik!

For ikke så mange år siden skulle alle i Danmark helst se ens ud. Kulturen var sådan, at man helst skulle have samme tøj på. Når noget kom på mode eller var bestemt af myndighederne, så rettede alle ind, og tog det til sig. Det kunne næsten forekomme som en slags uniform. Ja – ordet uniform betyder faktisk "Ensartet". Den slags samfundsorden blev endda trukket helt ind i kirken. Når man gik i kirke, skulle man helst have sort tøj på, have de samme ting på, opføre sig total ensrettet.

Det er heldigvis ændret noget. Måske ikke nok, men alligevel noget. Gud ønsker ikke mennesker i uniform. Gud ønsker personer med personlighed og med forskellighed. Forskellighed er en velsignelse. Det er der livet udfolder sig i al sin skønhed, med forskellige tanker, forskellige løsninger og forskellige kreative indfald.

Men selv om vi er kommet langt, også i kirkerne, så er der stadig lang vej tilbage mht. at slippe det kristne livssyn frit, hvor man behandler hinanden som værdifulde. For Gud er vi hver især af uendelig værdi. Det viste han os, da han gav Jesus til verden.

Gud bliver ked af det, når vi behandler andre dårligt fordi de er anderledes end os selv.

Hvis vores kirke skal vokse og få flere med ind i Gud nærvær, så er der et par ting vi skal blive bedre til:

- (1) Vi skal se andre mennesker, sådan som Gud ser mennesker. Alle har potentiale og unikke ressourcer til vort fællesskab. Det skal øve os i at fremme, så forskellighederne kan komme kirken (og dermed Jesu krop), kan vokse og blive mere duelig.
- (2) Vi skal vel bede om vækkelse, men allermest gøre som Guds tjenere - lytte til Guds stemme. *"Vækkelse kommer, når I mine vidner vil gå ud og invitere for mig."* Helligånden vil nemlig aldrig gå glip af en mulighed for vækkelse, hvis vi er villige redskaber i Guds hænder.

Venlig hilsen, Ibj

Håber du tilmelder dig denne slags emails, så du modtager de næste der kommer.

Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.

Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "[Et ord til eftertanke](#)".

Følg anvisningerne på din skærm.