

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

Visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred.

Jakobs brev kapitel 3 vers 17-18

Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke"

Ved du at Jesus kalder sine efterfølgere til at være freds-stiftende?

I hans berømte tale "Bjergprædikenen" siger Jesus (Matthæus evg. 5,9) *Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.*

Den kristne tro bør så være en tro der planger freds-frø. Specielt i vores tid lige nu, hvor verden og vort land har brug for mennesker, der stifter fred. Der er kaos, der er kampe og der er konflikter mange steder. Vi ser myndigheder der mundhugges, og kalder hinanden for forfærdelige ting. Vi ser mennesker der råber op om krænkelser og overgreb, og ofte viser det sig, at de selv er en del af problemet. Sjældent hører man ordet moral i taler og debatter, der vil gøre sig klog på problemernes ophav. Oftest taler man om kulturer og demokrati, men de har sjældent været garanteret for nogen af delene.

Så hvad er vejen ud af dette samfundsrod? Ja – svaret har altid være det samme. Det første vi behøver er at vende os til Gud og Hans Ord, der giver vejledning. I Jakobsbrevet står vejledningen til at komme over ens med hinanden, og gå ad en fælles god vej.

Hvis du vil plante freds-frø, så er her nogle råd:

- Hvis jeg er vis, så går jeg ikke på kompromis med sandheden.
- Hvis jeg er vis, så modarbejder jeg ikke en andens vrede.
- Hvis jeg er vis, så prøver jeg ikke at nedgøre andres følelser.
- Hvis jeg er vis, så kritiserer jeg ikke andres foreslag.
- Hvis jeg er vis, så udbasunerer jeg ikke andres fejltagelser.
- Hvis jeg er vis, så behandler jeg ikke vore uoverensstemmelser med foragt.

Hemmeligheden til visdom er ikke principper. Det er en person. Jesus Kristus er ophav til visdom. Hvad end du mangler, om det er visdom eller andet, så har Jesus, hvad du behøver.

Venlig hilsen, lbj

*Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.
Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærm, hvor der også er vej til arkivet.*