

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

Indvi jer helt til at følge Kristus som jeres Herre. Vær parate til at gøre rede for jeres forventning om det evige liv, når nogen spørger om jeres tro. Gør det med venlighed og respekt og med god samvittighed, så jeres modstandere bliver flove over, at de har gjort nar af jer og talt ondt om jeres kristne livsstil.

Bibelen på hverdagsdansk: Peters første brev 3,15-16

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",

Gud har givet dig en gave, som det er meningen at du skal dele med andre. Gud har givet dig håb, som er mere smittende end angst. Gud har givet dig fred, som er større end de problemer du måtte møde, og Han har givet dig kærlighed, som kan udholde alt endda døden. Men husk kærlighed handler om aktivitet.

Enhver kirke og dermed også Sct. Johannes Kirke, bør vise kærlighed til alle specielt dem vi møder i vort lokale område. I tiden med corona virus er det blevet synligt, at kirker kan noget, som det øvrige offentlige system let kan glemme. Dette særlige for kirken er, at menneskesynet er grundlagt på Guds menneskesyn, som er kommet til udtryk i Jesus Kristus. Hans menneskesyn er handling i kærlighed for alle mennesker.

Det mest kærlige du kan gøre for din nabo (næste), er at fortælle om Jesus. Det betyder at du også må være parat til at fortælle om din tro til din nabo, at forklare hvordan de kan begynde et nært forhold til Jesus. Du behøver ikke at være uddannet specielt, sådan som en sælger eller som en advokat. Det eneste du behøver, er at vidne. Det er det samme som at fortælle hvad Jesus har gjort for dig. Men som der står i Peters brev, så skal du være parat. Gud skal nok åbne en dør for dig ind til et andet menneske, men du skal være parat til også at fortælle.

For at komme i gang er det en god ide at bygge broer. Man kan for kontakt til mange mennesker ved at være eller tænke kreativt. Når man er med til at sprede håb for andre, så bliver de interesseret i, hvorfor man gør det. Mere konkret kan man hjælpe andre. Man skal ikke straks citere fra Bibelen, men i stedet se på andres behov, lidelser eller bekymringer, og så tage fat der med hjælp. Det kan også bare være en kop kaffe der er behov for, hvor man så kan få en snak, der sætter gang i mange ting.

Min bøn skal være, at både du og jeg må tage de muligheder vi får givet af Gud, så vi er parate til at hjælpe og åbne vores mund, når andre har brug for os. For os findes der intet bedre, end det at hjælpe andre til Jesus.

Venlig hilsen, lbj

Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer. Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.

Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "[Et ord til eftertanke](#)".

Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.