



ET ORD TIL EFTERTANKE - sognepræst Lennart B. Jessen – Sct. Johannes Kirke, Herring.

*Hvis jeg sender pest over mit folk, og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.*

Anden Krønikebog kapitel 7 vers 13B-14

Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke"

Guds løfte i Anden Krønikebog, som står herover, er ikke et løfte til Danmark, Tyskland eller nogen anden nation. Det er et løfte til Guds eget folk, hvor end de måtte være. Det giver os håb, og det giver os også en klar vej, når der tales om lande, der trænger til heling.

Men som det er med alle Guds løfter til os, så følger der også en præmis med. Den gode nyhed lige nu er, at vi ser en åbning, at de sår der er i samfundet, ikke er altudslettende. Hjælpen er til stede.

Så hvad skal der til, for at et land vender om til heling? Hvordan heler Gud et knust land? Ifølge versene fra Krønikebogen, så er der nogle trin der skal tages af et kristent land.

1. Vi skal ydmygt bekende vore synder.
2. Vi skal bede helhjertet.
3. Vi skal søge Gud af hjertet.
4. Vi skal vende om til Gud med alt hvad vi er og har.

Men husk!

Disse vers er ikke til din partner, dine børn, dine venner, eller for de lande du ikke er enige med ude på de sociale medier! **De er til dig** - hvis du kalder dig kristen. De er til heling af dit eget hjerte.

Selvfølgelig er vi alle interesseret i at vort land bliver redet igennem sygdom og prøvelser, men vi er endnu mere interesseret i vores sjæles frelse.

Det hele begynder med MIG.

Vi må begynde med os selv.

Min bøn skal være, at det må blive synligt for enhver, at kristne med hjertet forankret i Gud og Guds vejledning, får en positiv rolle i et helet land og en helende verden. Specielt igennem den pandemi vi stadig er i.

Med kærlig hilsen, lbj

---

Abonnement på "Et ord til eftertanke". Arkiv findes på kirkens hjemmeside [www.sctjohannes.dk](http://www.sctjohannes.dk)