

ET ORD TIL EFTERTANKE

Sognepræst Lennart B. Jessen



Sct. Johannes Kirke
Herring

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

...for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hældret, så glæder også alle de andre sig.

Paulus' Første Brev til Korintherne 12,v27 & v25-26

Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",

I teksten fra Biblen øverst på siden her viser Paulus, at kristne kan betragte sig selv om Jesu krop. Kirken som i sig selv ikke er bygningen vi samles i, men OS kristne – den kirke er Jesu Kristi Krop. Jesus er hovedet på denne krop, og vi er Hans krop, som bør lystre hovedet, gøre det en krop gør, når hovedet ønsker eller befaler noget af den.

I resten af teksten øverst, som kun er et lille udsnit af talen om Jesu krop eller legeme, der taler Paulus om os hver især. Vi har alle en funktion og en opgave på denne krop. Kirken har brug for alle lemmer på den krop, så kirken kan fungere og agere som Jesus vil.

Men teksten henviser også her til, at vi skal holde fred med hinanden i kirken. Vi skal have omsorg for hinanden sådan som din hånd har omsorg for dit ansigt, når det har brug fra håndens hjælp. Kirkens krop må ikke have splittelse, for så fungerer den ikke. Jesus kommer på den måde til at sidde lammet, med en lammet krop i vores nutid.

Lad mig sige noget om splittelse i en kirke. Hvis vi skal være autentisk som kirke (*at kirkens handlemåde = dens værdisæt = evangeliets budskab om indbyrdes kærlighed*), så behøver vi klarsyn til at rydde mulighed for splittelse væk. Fremmede som ikke kommer i kirke, som ikke er kristne, som ikke har forstået, hvad Jesus ønsker at give dem, de har klarsyn nok til at afsløre enhver u autentisk kirke. Derfor er det vigtigt, at vi afliver al årsag til splittelse. Den opgave er ikke altid køn at se på, men når vi gør det, så ser omverdenen, at vi tager vor Herre og Mester alvorlig, og omsætter Hans gode vejledning til virkelighed. Vor tro og vort liv er ikke filosofi, det er netop LIV.

Forandringer begynder ikke med en anden politik, det begynder i hjertet. Det er derfor David råber i salme 139,23-24: ***Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!***

Lad det være vores bøn i dag, at vi lader Gud se på os, og vi vil så samles i En Ånd, og have omsorg for hinanden og til dem der måtte have brug for os.

Venlig hilsen, lbj

Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.

Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.

Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "[Et ord til eftertanke](#)".

Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.